



Boelaars Zalenentrum
 Restaurant Timmy's
 Restaurant Smaakwater
 Restaurant Triangel
 Restaurant Koken aan de Markt
 Restaurant Pan en Koek
 Grand café 't Heerehuys
 Grand café 't Bergsch Backhuys
 Lunchroom Inn de Vijf Sinnen (op afspraak)
 Lunchroom Ons Petries
 Ijsalon Enzo
 Todaze concept store
 Theetuin Tante Jansje

Restaurants

Nast het aanbod dat Geertruidenberg zelf heeft te bieden is deze vestingstad gelegen aan het Nationaal Park De Biesbosch, Een tochtige door dit prachtige natuur- en recreatiegebied is een echte aanrader. De Efteling, het pretpark met het unieke sprookjesbos, ligt op 16 km afstand en in de regio zijn verschillende mogelijkheden voor in een dagje funshopping bijvoorbeeld in Oosterhout, Breda of Gorinchem.

Wilt u het Brabantse landschap of het Nationaal Park De Biesbosch verkennen per boot of scooter; dan bent u bij Bootje Gezond aan het goede adres. De scooters en boten worden elektrisch aangedreven en zo kunt u fluitsteril het Brabantse land verkennen. Ook kunt u kano's en Tuk Tuks huren.

In de omgeving

Het is prima vertoeven in Geertruidenberg. Er is veel te beleven. Een bezoek aan een museum, een theatervoorstelling in De Schattelijn bijwonen of een wandeling maken door het historische centrum ligt op loopafstand. Er zijn leuke winkeltjes en diverse horeca gelegenheden aan de Markt. Regelmatig worden er vanuit de VVV stadswandelingen onder leiding van een gids gehouden. Geertruidenberg is ook erg trots op De Bergsche Battery. Dit is het verdedigingsleger uit 1593, ten tijde van het beleg van Geertruidenberg onder de roemruchte leiding van prins Maurits. Met piketeniers, musketiers, vaandelwacht en door het afschieten van kanonnen en musketten geeft deze groep demonstraties over het leven in en de verdediging van de stad Geertruidenberg in de 16e eeuw.

Dagje Geertruidenberg

Water is nu nog steeds erg belangrijk in Geertruidenberg. Er zijn veel havens aanwezig. Het knusse centrum ligt op loopafstand. Er zijn leuke winkeltjes en diverse horeca gelegenheden aan de Markt. Regelmatig worden er vanuit de VVV stadswandelingen onder leiding van een gids gehouden. Geertruidenberg is ook erg trots op De Bergsche Battery. Dit is het verdedigingsleger uit 1593, ten tijde van het beleg van Geertruidenberg onder de roemruchte leiding van prins Maurits. Met piketeniers, musketiers, vaandelwacht en door het afschieten van kanonnen en musketten geeft deze groep demonstraties over het leven in en de verdediging van de stad Geertruidenberg in de 16e eeuw.

Geertruidenberg vandaag

Geertruidenberg laat zijn geschiedenis zien. Buiten de vestingmuren zijn in de loop van de jaren maar beperkt woonwijken gebouwd. De vestingstad is nu nog steeds te beleven. Geertruidenberg is 'ingesloten' door water. Aan de noordzijde loopt de Bergsche Maas met aan de andere kant de Biesbosch, ten oosten en zuiden ligt rivier De Donge en aan de westzijde kant is het Wilhelminkanaal.

GEERTRUIDENBERG



Wandelen en fietsen

Nast het fietsknooppuntensysteem beschikt Geertruidenberg over verschillende thema fietsroutes. U kunt bijvoorbeeld fietsen langs monumenten, kunstwerken of vestingwerken. Voor de wandelaar is er natuurlijk ook een breed aanbod. Varen in de omgeving van Geertruidenberg, onder andere in Nationaal Park de Biesbosch, kan bijvoorbeeld in de elektrische bootjes van Bootje Gezond.

Verblijfsmogelijkheden

De historische kern Geertruidenberg biedt u overnachtingmogelijkheden in een kleinschalig hotel of bij een Bed & Breakfast. De gemeente Geertruidenberg biedt de toerist een breder aanbod aan overnachtingmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de VVV.

Bed & Breakfast De Jacobijn	www.bnbnjacobijn.nl
De Bergense Hof Bed & Ontbijt	www.debergensehof.nl
Hotel Heere	www.hotelheere.nl
Hotel café D'n Berg	www.hoteldenberg.nl
Eben Haezer, logeren op het water	www.bed-en-breakfast.nl
Inn de Vijf Sinnen	www.inndevijfsinnen.nl
Minicamping Hoeve de Bonte Kraai	www.hoevedebontekraai.nl
Camperplaats bij jachthaven	Statenlaan 15, Geertruidenberg
Camperplaats Jachthaven Dok 12	Kartuizerstraat 12, Raamsdonksveer
Jachthaven WSV de Donge	Statenlaan 1, Geertruidenberg
Jachthaven WSV Geertruidenberg	Statenlaan 15, Geertruidenberg
Passantenhaven Het Scheepdiep	Scheepdiep 1, Geertruidenberg

De camperhouders kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de jachthavens.



Vereniging
 Nederlandse
 Vestingsteden

VVV Geertruidenberg
 Markt 46 - 4931 BT Geertruidenberg - T: +31 (0)62 517 689
 E: info@vvvgeertruidenberg.nl - I: www.vvvgeertruidenberg.nl

april 2017



Geertruidenberg

Nederlandse
 Vestingsteden



VESTINGSTAD AAN DE BIESBOSCH

Wie door Geertruidenberg loopt, ziet Hollandse huizen met Brabantse bewoners. De historische markt met mooie monumentale panden herinnert u aan de vroegere handels functie van de vesting die eerst Hollands bezit was en nu in de provincie Noord-Brabant ligt. Het stadswapen van Geertruidenberg verwijst nog naar de Hollandse periode; een klimmende leeuw, die staat in de Hollandse Tuin met in zijn klauwen een gebogen lans.

Geschiedenis

De naam 'Sint Geertruidenberg' wordt voor het eerst in het stadsrecht van 1213 gebruikt. In oudere akten van 967 wordt de nederzetting zeer toepasselijk 'Berg aan de oever' genoemd. De heilige Gertrudis zou in het jaar 645 op die hoge plek al een kerkje hebben gesticht.

Met het verlenen van stadsrechten door Graaf Willem I, werd Geertruidenberg in 1213 de eerste stad van het Graafschap Holland. Vandaar dat het nu nog 'Hollands oudste stad' wordt genoemd. In 1319 werd de stad ommuurd. Het werd een belangrijk handelscentrum waar graven, edelen en vertegenwoordigers van steden bijeenkwamen om hun belangen te behartigen. De St. Elisabethsvloed maakte in 1421 een einde aan deze bloeiperiode. Deze ramp leidde tot het ontstaan van nationaal park de Biesbosch.

Vanaf die tijd is Geertruidenberg, gelegen aan belangrijke vaarroutes in het grensgebied tussen Holland en Brabant, van grote betekenis geweest als front- en vestingstad en werd daarom ook wel 'De Sleutel van Holland' genoemd. Als onderdeel van de Zuiderwaterlinie werd voortdurend strijd geleverd om de stad. Na de inname door de Staatsen, geeft Prins Willem van Oranje in de 16e eeuw opdracht om de stadsmuur geleidelijk te vervangen door vestingwerken. In de Tachtigjarige Oorlog waren het de Staatsen en de Spanjaarden die om de stad vochten. In 1589 kochten de Spanjaarden Geertruidenberg uiteindelijk voor een grote som geld van het muitende Engelse garnizoen. Prins Maurits wist in 1593 met een list de stad weer aan de zijde van Holland te krijgen en de Spanjaarden te verdrijven. Pas in 1813, bij de vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, wordt Geertruidenberg definitief bij Brabant gevoegd.



Voor meer informatie:
VVV Geertruidenberg
Markt 46
4931 BT Geertruidenberg
T: +31 (0)162 517 689
E: info@vvvgeertruidenberg.nl
I: www.vvvgeertruidenberg.nl



Bezoek de website
www.vestingsteden.nl

Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Postbus 10.001 - 4940 GA Raamsdonksveer
E-mail: info@vestingsteden.nl

- 1 - Museum De Roos en VVV
- 2 - Markt
- 3 - Geertruidkerk
- 4 - Hoofdwacht / Arsenaal
- 5 - Vestingwerken
- 6 - Kruithuis

Bezienswaardigheden

- Ten noorden en ten westen van Geertruidenberg zijn de **vestingwerken** nog volledig intact. De bewegwijzerde wandelroute voert over deze verdedigingswerken.
- De **Geertruidkerk**, grotendeels uit de 15e eeuw, bevat restanten van de oorspronkelijke kerk uit de 14e eeuw. Eind 20e eeuw werd de totale kerk grondig gerestaureerd. Het schitterende interieur is een bezoek zeker waard. In de zomermaanden is de kerk opengesteld voor het publiek. Een torenbeklimming kan geboekt worden bij het VVV Geertruidenberg.
- Achter een fraaie 17e eeuwse trapgevel aan de Markt is **Museum De Roos** gevestigd. Kom hier meer te weten over de interessante geschiedenis van Geertruidenberg en haar omgeving.
- De **Bergsche Battery** is een verdedigingsleger dat met haar optredens, in historische kledij en met kanonnen en musketten, een beeld geeft van het leven in de laatste jaren van de 16e eeuw, inclusief de oorlogsvoering in die tijd. In de zomermaanden op de eerste zondag van de maand laten zij u op de wapenplaats nabij het Commandeursbolwerk de sfeer proeven van het leven rond 1593.
- De **Hoofdwacht** diende vroeger als poortgebouw voor het daarachter gelegen 18e eeuwse Arsenaal. De hardstenen toegangspartij van het **Arsenaal** is rijk versierd met bijvoorbeeld beeldhouwde wapens.
- De opvallendste bezienswaardigheid en het centrale punt van de stad is de peervormige **Markt**. Het mooie aanzien van dit plein wordt onder andere bepaald door de dubbele rij ruim 200 jaar oude leilinden en historische waterpompen.

