



Via het VVV in Hulst kunt u op maat gesneden stadswandelingen, torenbeklimmingen en cultuurwandelingen boeken, al dan niet aangevuld met een volledig menu (Culinaire Wandelring) of hapjes (de Tapas Trail). Voor de jeugd is er de Keynaert de Vos kinderroute en de Slag om Dondervoort, om op een spannende manier de stad te ontdekken. Buiten de stad is een bezoek aan het unieke 3200 ha groot buitendijks natuurgebied "Het Vertronken Land van Saertinghe" zeer de moeite waard.

Toeristische attracties in en om Hulst

Tal van winkels, in verschillende prijsklassen, huisvesten zowat alle merken die er te koop zijn, waardoor werkelijk ieder hier zijn of haar keuze kan maken. Opvallend veel winkels voor een kleine stad, waaronder ook veel specialiteiten. Bovendien zijn de winkels ook iedere zondag geopend vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur en brengen de Vlaamse burenen massaal een bezoekje om te shoppen.

Winkelen

En van de mooiste stadjes van Zeeuws-Vlaanderen omringd door een binnen en buitenvest met in het hart de imposante Willibrordus basiliek. Met vele mogelijkheden op cultureel, sportief en actief gebied. Een flinke wandeling over de 3,5 km lange stadswallen of langs de monumenten en beelden in de vestingstad zelf. Niet voor niets is Hulst tot de mooiste vestingstad van Nederland uitgeroepen door lezers van de ANWB Kampioen. Daarnaast is het goed toeven op de vele terrassen en in de talrijke restaurants. Een bezoek aan het 's Landshuis brengt u bij de VVV, waar u informatie over alle mogelijkheden in en rondom de vestingstad kunt inwinnen.

Hulst vandaag

HULST



- Restaurants**
- Restaurant Het Bonte Hert
 - Restaurant De Korenbeurs
 - Italiaans Restaurant La Luna Rossa
 - Restaurant Napoleon
 - Brasserie Léon
 - Restaurant 't Hemeltijk
 - Brasserie Oud Hulst
 - Bistro En Passant
 - Restaurant Pizzeria Méditerranée
 - Restaurant Bij Zegers
 - Chinees Restaurant Mulan
 - Eet en Drinkery Babels
 - Chinees Restaurant Paradijs
 - Restaurant Ravelfijn
 - Eetcafé de Wal
 - Restaurant De Vest
 - La Luna Rossa
 - Brasserie Truffino
 - Grieks Restaurant Rhodos
 - Lunchcafé 't Raedthuys

Restaurants

De vele gezellige cafés op diverse plaatsen in de stad hebben veelal verwarmde terrassen. Nog niet zo lang geleden stonden de terrassen aan de Grote Markt in de TOP 10 van de ANWB. Sedert 2012 is de oude haven terug hersteld en is de Bierkaai een uitgelezen plaats om even lekker op adem te komen bij de talrijke restaurants en cafés. Hulst Vestingstad biedt verder theater, concerten en tal van jaarlijks terugkerende evenementen, die allen terug te vinden zijn op de evenementenkalender op www.hulstvestingstad.nl.

Uitgaansgelegenheden

Wandelen en fietsen

Bij het VVV kantoor zijn een aantal mooie wandelingen verkrijgbaar, waarmee de Vestingstad door de bezoekers zelf te ontdekken is. Speciaal voor kinderen is er een leuke kinderroute beschikbaar, waarmee kinderen op ongedwongen en speelse manier wegwijs worden gemaakt met de cultuur en de geschiedenis van Hulst. Tevens is er een wandelnetwerk aangelegd waarmee een eigen route langs knooppunten kan worden uitgestippeld om het buitengebied te ontdekken.

Fietsen doet u het beste in het wijde en stille polderlandschap buiten de stad. Rust, ruimte en afwezigheid van hinderlijk autoverkeer zijn hier de kenmerken. Men kan kiezen uit themaroutes of zelf een route uitstippelen via het fietsknooppuntensysteem. Fietsuur gaat via de VVV (bij een plaatselijke rijwielhandel).

Verblijfsmogelijkheden

De Vesting zelf telt één hotel met uitzicht op de buitenvest en de vestingwallen. Verder is er in Kloosterzande en op Zandberg nog een hotel. In de rust van het buitengebied en meestal direct aansluitend aan één van de vele natuurgebieden vindt u enkele campings. Daarnaast zijn er verspreid over de gemeente een aantal B&B's, die u geheel in eigen sfeer laten kennismaken met het Zeeuws-Vlaamse leven.

- Hotel Hulst www.hotelhulst.nl
- Camping Klein Cambron - Hulst www.kleincambron.nl

Info accommodaties: www.hulstvestingstad.nl

Over de gehele gemeente zijn ook een aantal camperplaatsen zonder voorzieningen, waarvan 15 aan de rand van de vesting.



Vereniging
Nederlandse
Vestingsteden

Informatiepunten VVV Zeeland - Inspiratiepunt Hulst

Steenstraat 37 - 4561 AR Hulst - Tel: 0114 315 221

E-mail: hulst@vvvzeeland.nl - www.vvvzeeland.nl - www.hulstvestingstad.nl



Hulst

Nederlandse
Vestingsteden



VESTINGSTAD VAN DE VOS REYNAERDE

"Het was in eenen tsinxen daghe." Met deze zin begint het middeleeuwse dierenepos "Van den vos Reynaerde", dat in de 13e eeuw werd geschreven. Het verhaal handelt over de listige vos Reynaert, die met zijn sluwe streken de waarden en normen uit die tijd een hak zet. U zult zien dat Reynaert de vos nog steeds volop leeft in Hulst. Wandelend door of rond de vestingstad, merkt u dat allerlei straten en gebouwen een naam dragen uit het verhaal.

Geschiedenis

Hulst is een eeuwenoude vestingstad. Helaas is er weinig bekend over het ontstaan van de stad. Wel is uit historische gegevens op te maken, dat de nederzetting omstreeks het jaar 1000 al bestond. De Vlaamse Graaf Philips heeft in 1180 Hulst handelsprivileges geschonken. Dit gaf tol vrijdom in Vlaanderen. Voor het vervoer van goederen van en naar Hulst hoefde geen "wegenbelasting" te worden betaald en dat maakte de handel goedkoper. Deze voorrechten hebben een grote invloed gehad op de latere bloei van Hulst. Hulstenaars gingen zich bezighouden met zoutwinning en lakenhandel. Ze werden in deze periode bekend omdat ze ervaren ambachts- en handelslieden waren.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de vestingwerken, zoals die nu nog rond de bebouwing liggen, aangelegd. De vestingwerken bestonden uit aarden wallen, bolwerken en ravelijnen en hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verdedigen van de stad. Hulst werd in 1645 belegerd door Staatse troepen onder bevel van Frederik Hendrik, die de stad na 28 dagen veroverde. Aansluitend verbood het Staatse bewind handel op de Schelde richting Antwerpen. Dit betekende dat de handel op Antwerpen en overig Vlaanderen nagenoeg stil kwam te liggen. Er brak voor Hulst een moeilijke periode aan. De haven die Hulst verbond met de Westerschelde slibde uiteindelijk dicht. Handel was nog wel mogelijk via de (water)wegen naar de haventjes aan de Schelde. Door het deels stilvallen van het economisch leven in Hulst was er ook geen directe noodzaak tot sloop van de oude vestingwallen, zodat deze al ruim 350 jaar het silhouet van Hulst bepalen.



Voor meer informatie:
Informatiepunten VVV Zeeland
Inspiratiepunt Hulst
Steenstraat 37
4561 AR Hulst
T: +31 (0)114 315 221
E: hulst@vvvzeeland.nl
I: www.vvvzeeland.nl
I: www.hulstvestingstad.nl



Bezoek de website
www.vestingsteden.nl

Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Postbus 10.001 - 4940 GA Raamsdonksveer
E-mail: info@vestingsteden.nl

Bezienswaardigheden

- Het **stadhuis** dateert uit 1526-1534 en beschikt over fraaie kunstvoorwerpen. Tijdens de openingstijden van het stadskantoor kan het op afspraak bezichtigd worden.
- Bij de restauratie van het **Gouverneurshuis**, aan de Grote Markt is veel geld gestoken in het behoud van de mooie voorgevel.
- De **Basiliek van de H. Willibrordus** is omstreeks 1200 gebouwd en werd tussen 1460 en 1533 uitgebreid tot een stijlvol monument in Brabantse Gotiek. In de loop der eeuwen hebben verschillende "bekroningen" de toren bedekt. De laatste spits dateert van na WO-II en is een moderne betonnen constructie. De basiliek is uitgeroepen tot de mooiste kerk van Nederland.
- De **Kelderspoot** (de officiële benaming is Bollewerckpoort) is in 1506 gebouwd en ligt aan de noordzijde van de vesting. De poort had een dubbele werking als land- en waterpoort en wordt daarom ook wel Dobbele Poort genoemd.
- Hulst kende in het verleden diverse markten. Op de **Vismarkt**, waar vroeger de haven was gesitueerd, werd de vis verhandeld. Verder zijn aanwezig de Houtmarkt, de Paardenmarkt, de Beestenmarkt. Op de Grote Markt vindt op maandag al sinds jaar en dag de weekmarkt plaats.
- In het **Refugium van de Abdij van Duinen** in de Steenstraat is sinds 1979 het museum De Vier Ambachten geopend. Hier vinden, naast de algemene collectie, een aantal maal per jaar wisselende tentoonstellingen plaats van Pasen tot november.
- Eveneens in de Steenstraat is het **'s Landshuis** gelegen. Het onderkelderde pand dateert uit 1665 en is voorzien van een statige gevel met stoepbordes en ijzeren bordeshek. In het portiek zijn de wapens van Hulst en de Generaliteit te zien. Vanaf de middeleeuwen tot in de Franse tijd was dit het regerings- en gerechtsgebouw van de magistraat van Hulster Ambacht. Vanaf april 2002 is het pand eigendom van de gemeente Hulst en het wordt gebruikt als cultuur-toeristisch huis waarin de VVV gevestigd is. Tevens is hier een bijzonder mooie documentairefilm met maquette te bezichtigen en een permanente tentoonstelling van gerechtswerktuigen genaamd 's Landsrecht.
- Hulst is van oudsher een handelsstad. Er waren diverse markten en er was ook een **binnenhaven** gelegen aan de Bierkaai/Vismarkt met een vaarroute naar de Westerschelde. Sinds 2012 is het water opnieuw de stad in gebracht. Het gebied heet nu De Nieuwe Bierkaai.

- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 - Stadsmolen | 6 - Refugium | 11 - Gentse poort |
| 2 - Grote Markt | 7 - 's Landhuis | 12 - De Nieuwe Bierkaai |
| 3 - Gouverneurshuis | 8 - Vismarkt | |
| 4 - Stadhuis | 9 - Kelderspoot | |
| 5 - Basiliek | 10 - Dubbele poort | |

