



Toerisme in Megen

Wat Megen te bieden heeft aan haar bezoekers is vooral rust, en authentieke schoonheid. Men komt er tot zich zelf en raakt betoverd door al dat moois dat bewaard is gebleven. Voor een bezoek aan een terras of uitstekende maaltijd kan men terecht bij "Terras Effe Zitte" aan de Maasdijk en in de Torenstraat de restaurants "Op de Poort" en "Den Uiver". Overnachten is mogelijk naar keuze bij meerdere B&B's, twee uitstekend uitgeruste groepsaccomodaties of een landelijke camping. Voor een wandeling door het stadje is o.a. een handig boekwerkje bij het TIM ter beschikking dat u als gids langs de vele monumentjes leidt.

Voor informatie kunt u terecht in het Toeristisch Informatie Centrum Megen (TIM).



Vereniging
Nederlandse
Vestingsteden



Toeristisch Informatiecentrum Megen

Broeder Everardusplein 1 - 5366 BE Megen - Tel. 06 478 59 595 (alleen tijdens openingstijden)
info@toerismemegen.nl - www.toerismemegen.nl



Megen





MEGEN

Geschiedenis

Vanaf 2000 voor Christus is het gebied rond de Maas bewoond geweest. De Kelten vestigden zich op de zandkoppes en oeverwallen, in de buurt van de vruchtbare rivierklei. Ook de Romeinen hebben een tijdje in Megen en omliggende dorpen gehuisd. De plaatsnaam 'Megen' is waarschijnlijk afgeleid van het Romeinse woord "Magus", wat veld, plaats of stad betekent. Het zou echter ook van het woord Magos kunnen komen, wat 'doorwaadbare plaats' betekent. Megen was de 'Hoofdstad' van het Graafschap Megen en werd voor het eerst genoemd in 721 NC ('Meginus'). Rond 800 NC bestond het stadje Megen uit 44 huizen, een kasteel van de graaf in Megen en een klooster in Teeffelen.

Bij het Graafschap hoorden Haren, Macharen en Teeffelen. Het Graafschap werd voor het eerst vermeld in 1145 in een geschrift over de eerste Graaf van Megen, Graaf Allardus. De stadsrechten werden door Willem Dicbier op 8 januari 1357 aan Megen gegeven. Men mocht onder andere tol gaan heffen. In het tweede deel van de 14e eeuw werden de vestingwerken gebouwd waarvan de nog bestaande gevangentoren een restant is. Jacob van Deventer kreeg in 1558 van Philips de opdracht om de vestingsteden in kaart te brengen en het karakteristieke stratenpatroon, zoals hij dat heeft vastgelegd, is volledig bewaard gebleven.

1810: Drie gemeenten Megen, Haren en Macharen. Teeffelen vormde samen met Oyen een andere gemeente. 1820: Eén gemeente: Megen wordt samengevoegd met de gemeenten Haren en Macharen tot Megen c.a. (cum annexis; 'wat er bij hoort'). Het graafschap Megen hield in 1795 met de komst van de Fransen op met zelfstandig te bestaan en werd een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1814 werd Frankrijk verdreven. Na jaren een zelfstandige gemeente geweest te zijn werd Megen in 1994 onderdeel van de gemeente Oss. Met name aan de aanwezigheid van het Franciscanenklooster en het Clarissenklooster heeft Megen in het verleden een belangrijke functie als handels- en ontmoetingspunt ontleend. Terecht wordt dan ook Megen vaak vernoemd als het "Assisi aan de Maas".



Bezienswaardigheden

Sint-Josephsberg: Clarissenklooster in gebruik genomen in 1721, gebouwd op de fundamenten van de bijgebouwen van het grafelijk kasteel, dat in 1581 evenals de stad Megen, is verwoest. Het is nog steeds bewoond door de Clarissen. Er is een hostiebakkerij gevestigd en men biedt de mogelijkheid om als gast de stille en verdieping te zoeken. Het klooster is niet van binnen te bezichtigen.

Minderbroedersklooster St. Antonius van Padua: Franciscanenklooster gebouwd vanaf 1645 en nog steeds in gebruik en bewoond door de minderbroeders-Franciscanen. Zij hebben diverse activiteiten buitenshuis en bieden de gelegenheid aan gasten om zich terug te trekken en enige tijd mee te leven met de broeders. Ook een bezoek aan het 'Hof van Lof', de kloostertuin, is de moeite waard.

Bruurke van Megen: Grafkapel van broeder Everardus Witte (1868-1950) waar menigeen zich tot hem wendt om zijn voorspraak in te roepen zoals dat gebeurde tijdens zijn leven.

Acropolis: Volledig gerenoveerd en heeft opnieuw de uitstraling van het vroegere gymnasium. Het Toeristisch Informatiecentrum (TIM) is in Acropolis gehuisvest waar ondermeer een maquette van de vesting Megen naar de tekening van Jacob van Deventer te bewonderen valt.

Stellingmolen Désiré uit 1865: In 2015 grondig gerestaureerd en zoveel als mogelijk in originele staat terug gebracht. Het bijzondere aan deze molen is dat hij naast drie koppels maalstenen voor graan ook een authentiek koppel stenen behouden heeft voor het malen van eikenschors ten behoeve van de leerlooierijen in Megen.

Winkeltje "van Staassen": Daterend uit 1910. Het interieur, geheel in Art Deco stijl opgebouwd, is nog in zijn oorspronkelijke staat. In het winkeltje is nu een brocante gevestigd. ("Bij Mies").

De **Gevangentoren** is een restant van de 14de eeuwse vestingwerken en huisvest sinds enkele jaren weer een ooievaarspaartje.

Ook het **straatkapelletje** van Anna te Drieën en de Mariakapel beiden gelegen aan de Kapelstraat, zijn een vermelding waard.

Kunst: Diverse kunstenaars en ateliers hebben hun deuren geopend om u te laten genieten van het moois dat er gemaakt wordt.